

Jan Vermeer en Jan Boot zwaaien af

Een tijdje geleden gaven Jan Vermeer en Jan Boot aan dat zij hun taken als bestuurslid wilden overdragen aan andere VPB'ers. Beide heren hebben zich jarenlang namens de Vooruitstrevende Partij Baarle ingezet voor Baarle-Nassau en haar burgers. In aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen kreeg de VPB er een aantal nieuwe actieve leden bij. Nadat de nieuwe raads- en commissieleden geland waren, ontstond er zo ruimte voor onze Jannen om een stapje terug te doen.

Jan Vermeer is één van de oprichters van de VPB. Hij is de meest ervaren VPB'er en al tientallen jaren actief in de Baarlese politiek als commissie- en raadslid. Daarnaast is Jan Vermeer van begin 2006 tot voorjaar 2018 wethouder geweest. Ook op provinciaal en landelijk niveau heeft Jan Vermeer zich jarenlang ingezet voor de socialistische en progressieve zaak namens de FNV en PVDA. Met zijn authentieke stijl heeft Jan zich altijd sterk gemaakt voor de zwakkeren in de samenleving. We hebben Jan leren kennen als een groot voorstander van no-nonsense politiek. Het ging hem nooit om de vorm, maar altijd om de inhoud. We konden altijd rekenen op zijn ijzersterke geheugen en haast encyclopedische kennis van de Baarlese politieke geschiedenis voor de broodnodige context.



Een recht-door-zee mentaliteit kenmerkt ook de andere nestor van onze partij: **Jan Boot**. Na zijn carrière in het internationale bedrijfsleven streken Jan en zijn vrouw Ria neer in Baarle-Nassau. Achter de geraniums zitten was echter niet aan hem besteed. Zoals Ria het zegt wilde Jan wat "reuring".

De Baarlese politiek staat erom bekend. Jan zijn denkbeelden slo ten het beste aan bij die van de VPB en zo geschiedde. Jan Boot werd raads- en commissielid en als bestuurslid spande hij zich met name in om de continuïteit van onze partij te borgen. We zullen Jan Boot herinneren om zijn scherpe en kritische blik, die hem en ons ook diende in zijn laatste rol als penningmeester van de partij.



Met het vertrek van de Jannen uit de actieve politiek gaat er voor Baarle en de VPB een pak politieke ervaring en kennis verloren, maar de rust is verdiend. Gelukkig is er in de afgelopen jaren een nieuwe club mensen opgestaan die onder de VPB vlag verder strijdt voor onze idealen.

Er zijn geen woorden die recht doen aan de dankbaarheid die de VPB en onze kiezers verschuldigd zijn aan de twee Jannen. Om ze op een of andere manier toch te bedanken, organiseerde het bestuur aan het begin van de zomer een informele afscheidsborrel voor de heren waarbij het bestuur en de fractie- en commissieleden aanwezig waren. Het werd een gezellige avond met uiteraard de nodige anekdotes, verhalen, overpeinzingen en geanimeerde discussies. Zoals het hoort. We hopen dat we af en toe nog eens een beroep mogen doen op onze eminence grise en wensen hen een welverdiend 'politiek pensioen' toe.

vpb

Triek Cornelissen
Voorzitter VPB